

Help mij Leven



Nieuwsbrief

Jaargang 36, nr. 129: januari 2022



Stichting 'Help mij leven' biedt kinderen in extreme risicosituaties de kans op een beter bestaan.



Nieuwsbrief

Colofon en inhoudsopgave

Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van stichting 'Help mij leven' en verschijnt drie keer per jaar.

Oplage circa 1.100 stuks

ISSN: 2211-4270

Redactie

André van der Eijk
Allard Gunnink
Yke Meindersma

Correspondentie

mail@helpmijleven.org

Inhoudsopgave

Bestuursmededelingen	3
Brief uit Brazilië	4
Opbrengstboek Reinier Nummerdor	9
Even voorstellen: Judicéia	10
Column: vesper met gevolgen	12
Contact	14
Gemakkelijk geld overmaken	15



Stichting 'Help mij leven' geniet het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Stichting 'Help mij leven' vindt het belangrijk om regelmatig te worden getoetst door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Zo kunt u als donateur er zeker van zijn dat wij voldoen aan de criteria van transparantie en goed bestuur.

Bestuursmededelingen

Beste donateur,

Op Oudejaarsavond 2020 lag het Copacabana-strand er – vanwege coronamaatregelen – verlaten bij. Tijdens de jaarwisseling van afgelopen december was dat heel anders. Toegegeven, de autoriteiten hadden gekozen voor een relatief sobere viering van Oud & Nieuw in Rio de Janeiro, maar toch werd 2022 op een heel wat vrolijkere manier ingeluid dan het voorgaande jaar. Dat was mogelijk omdat het aantal coronabesmettingen in de afgelopen maanden fors was afgenomen.

Wel grijpt de omikron-variant inmiddels hard om zich heen in Brazilië. Dit heeft gevolgen voor dat andere feest waar Rio zo beroemd om is: het carnaval. Begin januari liet de burgemeester van de stad weten dat het traditionele straatcarnaval dit jaar opnieuw niet door zal gaan. Dat is erg jammer natuurlijk. Maar een afgeblazen volksfeest valt in het niet bij het leed dat veel mensen in Brazilië – direct of indirect – ondervinden van het coronavirus. Denk aan de mensen die wonen in vervallen fabriekshallen in Rio en die door REMER ondersteund worden. Sommigen van hen werden slachtoffer van de pandemie doordat zij hun baan verloren, de huur niet meer konden betalen en op straat kwamen te staan. In oude fabriekspanden vonden zij een dak boven hun hoofd.

U weet misschien dat we voor deze allerarmste inwoners van Rio de Janeiro in december (opnieuw) een kerstactie georganiseerd hebben. De opbrengst van maar liefst EUR 11.737,- heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen! REMER heeft 110 gezinnen in de fabriekshallen een voedselpakket cadeau kunnen doen. En met het resterende deel van de opbrengst zullen deze mensen in 2022 voorzien worden van voedsel. We willen u en jou, onze donateurs, hartelijk bedanken voor de royale giften die we in 2021 mochten ontvangen – voor de kerstactie én voor het overige welzijnswerk van REMER.

We willen hier ook heel graag onze dank uitspreken aan Marieke Oostenbrink. Maar liefst 33 jaar heeft Marieke zich met veel enthousiasme ingezet voor Help Mij Leven, als vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van het bestuur. Marieke heeft aangegeven een stapje terug te willen doen, al blijft ze op de achtergrond het werk van onze stichting volgen. Dank je wel, Marieke, voor alles wat jij door de jaren heen betekend hebt voor Help Mij Leven, voor Robert en voor het welzijnswerk in Brazilië!

Ten slotte willen we even stilstaan bij Roberts bezoek aan Nederland. Afgelopen november was Robert – na een lange periode van afwezigheid vanwege de pandemie – weer enkele weken in ons land. De hartverwarmende ontvangst die hij kreeg, heeft Robert zeer goed gedaan. Daarom ook namens hem: hartelijk bedankt!

Dit voorwoord is deels een dankwoord geworden. Wat ons betreft is dat een bemoedigend teken: er is veel om dankbaar voor te zijn. We wensen u en jou veel plezier bij het lezen van deze eerste nieuwsbrief van 2022. We hopen dat we ook dit jaar weer op jullie steun mogen rekenen!

Namens het bestuur van stichting Help Mij Leven,
Matty Kloosterman, voorzitter

Brief uit Brazilië

Beste vrienden,

Vanessa heeft 13 jaar geleden de woonboerderij in Pequeri verlaten. Momenteel heeft ze een vaste baan. Ze is getrouwd en heeft drie prachtige kinderen. Zij wonen in de krottenwijk Vila Cruzeiro in Rio de Janeiro, het hoofdkwartier van drugskartel CV, in een eigen pand. Een maand voordat ik naar Nederland kwam, bezocht ik ze. Ik belde aan en toen Vanessa open deed, was er opeens heel veel kabaal. Er werd vuurwerk afgestoken en motoren met gewapende, schreeuwende drugsdealers reden af en aan. Achter één van de motoren hing een man, bungelend aan een ketting. Zijn bebloede hoofd stuitte op de straat. Vanessa riep snel haar oudste zoon, dat in de menigte stond om maar niets te missen, naar binnen. Wat bleek? De voorafgaande dagen waren door de drugsbende tien jongens uit een andere bende gefolterd en vermoord omdat zij drie kinderen van negen jaar in een andere favela hadden vermoord. Het gekke was dat deze kindermoorden al maanden in de media werden besproken en dat niemand de dader(s) kon vinden. Een paar dagen na mijn komst in Nederland las ik dat de politie het onderzoek had gestaakt en dat de daders gestraft waren door de drugsbende van Vila Cruzeiro.

In het vliegtuig op weg naar Nederland zat ik na te denken over het geweld in Rio de Janeiro. In 1985 kwam ik in Rio terecht in drugsoorlogen tussen drugskartels onderling en tussen kartels en de politie. 36 jaar later is er nog steeds geen uitzicht op vrede. Als ik de balans van die 36 jaar opmaak, zie ik alleen in Rio de Janeiro al rond de 180.000 doden, duizenden gewonden en vermisten en een favelabevolking die in angst leeft. Vroeger gebeurde alles eigenlijk alleen in de favela's, tegenwoordig hebben de drugskartels veel asfaltwegen met wegversperringen erbij getrokken. Zolang er corruptie is, zal dit altijd doorgaan.

Ik was hier best treurig over, maar ik was ook erg blij om na twee jaar weer in Nederland te zijn. Ik zat er een beetje doorheen, maar door het contact met familie, vrienden en kennissen heb ik me weer kunnen opladen. Je vertelt over de jongeren die het gered hebben, over de jongeren die Help Mij Leven/REMER een steuntje in de rug kon geven, maar uiteindelijk maken zij zelf de juiste keuzes voor hun toekomst.



In het vliegtuig terug naar huis was ik dankbaar, omdat zoveel mensen in Nederland, ondanks eigen problemen, het werk van Help Mij Leven/ REMER door dik en dun blijven steunen. Met een bigsmile dacht ik: zolang wij het verschil kunnen maken, geven wij niet op!

Sparta Esporte Clube (favela Morro da Providência)

Een aantal jongeren van deze club heeft een aantal testen in Rio goed doorstaan en werd door de eredivisieclub Internacional uit Porto Alegre (zuidelijkste punt van Brazilië) uitgenodigd om daar de eindtest te doen. Begin december stapten vier 15-jarige jongens samen met trainer Petroleo voor het eerst van hun leven in een vliegtuig. Een complete week op dat prachtige complex trainen en testen. Aan het eind van de week werden de tweelingbroers goedgekeurd. Deze jongens tekenen in januari hun contract en reizen dan voor een jaar naar Porto Alegre. Wij hopen op een Nederlandse versie van de Kerkhofjes natuurlijk. Ik moest denken aan Wellerson uit Antares die, alweer jaren terug, een paar maandjes meeliep bij Sparta in Rotterdam. Ik heb nog vaak contact met hem. Hij is alweer jaren terug in Antares. Hij zegt altijd: "Wat ik heb meegemaakt, neemt niemand me ooit meer af." Deze dagen maakt de coronavariant omikron in Morro da Providência een flinke opmars. Ik ben benieuwd hoe lang de club nog open kan blijven.

REMER Rio - Straatwerk (centrum Rio)

Het straatteam dat in de fabrieken werkt, heeft in het afgelopen jaar 81 straatkinderen begeleid naar school. Duidelijk is dat de fabrieken de families zeer slechte omstandigheden bieden om hun kinderen met succes hun huiswerk te laten doen. Op het moment dat de resultaten op school slecht zijn, is de kans dat kinderen het onderwijs de rug toekeren groot. Dat de scholen anderhalf jaar gesloten waren door corona is een grote ramp. REMER wil dat alle kinderen op z'n minst de lagere school afmaken. Daarom krijgen deze kinderen in 2022, na de zomervakantie in februari, bijlessen in ons hoofdkantoor Huize Betania. Ja, jullie lezen het goed: anderhalf jaar geen school! En dan na twee maanden lessen komt de langverwachte zomervakantie van dik twee maanden! Dieprietst...

Op de begane grond van Huize Betânia waren kantoren en boven waren de slaappleatsen voor vrijwilligers en bezoekers. Momenteel wordt dit huis verbouwd, zodat de leslokalen beneden kunnen komen en boven de kantoren en twee slaapkamers. Vlak voor het eind van de verbouwing werd ontdekt dat het houtwerk waar het huis op rust voor 85% is aangevreten door houtwormen! Alles moet vervangen worden. Dit gaat een kleine 10.000 euro kosten, waarvoor wij jullie aandacht vragen. Tegelijkertijd zijn wij erg dankbaar dat het huis, vooral in deze regentijd, niet in elkaar is gestort.





Het plan voor dit jaar is dat veertig kinderen uit de fabriek Morada Feliz 's morgens activiteiten bij REMER gaan doen. Groep A, bestaand uit twintig kinderen, krijgt bijles in Betânia, terwijl de twintig kinderen uit groep B in de Vila Olimpica met sport en spel bezig zijn. Na anderhalf uur worden de groepen gewisseld. In de middag doen we precies hetzelfde met de kinderen uit de fabriek Habibs.

Ons werk in de fabrieken is de CMDCA-Rio opgefallen. Dit is de kinderraad die voor de rechten van het kind opkomt. In de tweede week van december hebben medewerkers van hen een week opgetrokken met het straatteam. Ze waren verbaasd over hoe wij de honderden mensen in kaart hadden gebracht en over hoe we de kinderen naar school begeleiden. Ze waren verbaasd over onze methodes wat betreft spel- en leeractiviteiten en vooral over het goede contact met drugsdealers en families in de fabrieken waar normaal nooit iemand binnenkomt. CMDCA-Rio zet binnen de politiek de lijnen uit en er is een grote kans dat wij dit jaar een project kunnen indienen, zodat een groot gedeelte van het straatwerk in 2023 door de gemeente Rio zal worden betaald.



REMER Rio – Escolinha Feyenoord FQQ (Favela Faz Quem Quer)

Een maand geleden hebben wij het Coen Moulijn Toernooi onder de 13 jaar georganiseerd in de favela. Acht clubs uit andere favela's waren ook aanwezig. Met zoveel bezoekers van buiten was het belangrijk dat de mensen uit Faz Quem Quer hun clubje kwamen aanmoedigen. En dat gebeurde massaal. Penalties schakelden Feyenoord-FQQ in de halve finale uit. Tijdens de feestdagen werd weer eens duidelijk hoe multifunctioneel ons veld is. Behalve voetbal zijn er kerkdiensten, kinderfeesten met de kerstman, gezondheidszorg en georganiseerde muziekfeesten, wat mij erg blij maakt.

De afgelopen weken is er ontzettend veel regen gevallen, waardoor een aantal huisjes is ingestort. De hele favela is tegen een heuvel aan gebouwd en de armsten hebben vaak geen geld voor een goede fundering. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen, maar veel families leven in grote angst.

REMER Rio - Uni Jovem Antares (Favela Antares)

Zoals jullie weten heeft de plaatselijke organisatie Instituto Silvestre het werk van REMER Universo Cultural vanaf 1 januari 2022 definitief overgenomen. Zij hebben het prima gedaan het afgelopen jaar en in een nieuw samenwerkingsverband met REMER zullen zij het werk voorzetten.

De jongeren uit Antares die een beurs hebben gekregen uit Nederland voor de universiteit, blijven zeer enthousiast. John Wesley zit in het derde jaar Lichamelijke Opvoeding en hij loopt stage bij Instituto Silvestre. Hij is razend populair onder de kinderen. Zo leuk, want toen wij daar kwamen in 2013 voetbalde hij daar als 15-jarige jongen. In het andere pand Uni-Jovem zullen nog drie maanden activiteiten zijn voor de meisjes. Daarna zullen alle activiteiten stoppen.



Antares is gelukkig in rustig vaarwater terechtgekomen. De drugsbende is verdwenen en de gemeentelijke instanties nemen hun intrek in de favela. Voor ons is dat de reden om Antares te verlaten. We gaan meer aandacht besteden aan de allerarmsten in de fabrieken in het centrum waar amper iemand voor is. Het gebouw zullen wij dan te koop zetten. Duizenden kinderen zijn de afgelopen acht jaar door REMER op één of andere manier geholpen en het werk in het schoolgebouwtje Universo Cultural zal precies zoals REMER dat deed gewoon doorgaan. Verschil is wel dat in de avonduren op dit moment ook alfabetiseringslessen zijn voor ouderen. Mooi feit is dat verschillende ex-werknemers van REMER daar nu werken.

REMER Minas Gerais - Sítio Shalom (Pequeri)

Wij hebben in de afgelopen maand vier nieuwe kinderen ontvangen waaronder de 10-jarige Vivi. Haar moeder, die geestelijke problemen heeft, woont onder slechte hygiënische omstandigheden in het stadje Mar da Espanha. Haar vader zit al jaren in de gevangenis. De afgelopen jaren heeft de kinderjustitie de zes broertjes en zusjes ondergebracht in pleeggezinnen. Vivi heeft het geprobeerd bij drie families, maar niemand wilde haar houden. Het afgelopen jaar heeft Vivi samengewoond met haar moeder. Op straat bedelde zij wat geld bij elkaar, maar de laatste maanden nodigde de moeder thuis steeds meer mensen uit voor seksueel misbruik van het meisje. Om die reden werd zij uiteindelijk bij ons geplaatst. Ik blijf het zeggen: ik ervaar het als dieprietst dat kinderen seksueel zwaar misbruikt worden en grote schade oplopen en dat de ouders er bijna iedere keer makkelijk mee weg komen. Als de kinderen uiteindelijk durven te vertellen wat er met hen is uitgespookt, horen zij later dat er door justitie niets mee werd gedaan. Ook in deze stadjes en dorpen in de omgeving spelen zware bedreigingen en corruptie een grote rol.

Tegelijkertijd hebben wij voor twee kinderen van de Sítio goede pleegouders gevonden waar zij dit jaar gaan wonen. Elk kind wil toch uiteindelijk zijn eigen familie hebben. Zij horen hier op de Sítio niet langer dan twee jaar te blijven, maar als er uiteindelijk niemand voor hen komt of pleegouders afhaken dan blijven zij toch tot hun achttiende jaar. Iets wat niemand wil, maar wat toch soms de harde realiteit is.



Wij zullen er alles aan doen om dit jaar in Bicas een nieuw wooncomplex te bouwen, zodat kinderen opgroeien in de stad waar alles wat zij nodig hebben om hen heen is en zij zich beter kunnen ontplooiën. Ook zullen in Bicas de maandelijkse kosten veel minder hoog zijn dan op de afgelegen Sítio Shalom. Wij hebben nog niet genoeg geld om het complex te kunnen bouwen, maar ik blijf geloven in een goede afloop, zodat alle kinderen eind december kunnen verhuizen naar Bicas.

De kinderen die in 2020 en 2021 door corona maar anderhalve maand naar school zijn geweest, hebben eind december een test moeten afleggen, met als mooie resultaat dat iedereen 'over' is. Dit lukte dankzij de twee leraressen die wij hadden ingehuurd. De gemeente Pequeri is zeer enthousiast om dit jaar kinderen uit Pequeri, van wie beide ouders werken, sport en spel te bieden op het sportveld en in de grote eetzaal van de Sítio Shalom. Wij zijn momenteel aan het onderhandelen. Om aan zo veel mogelijk kinderen steun te verlenen zou voor iedereen een goede oplossing zijn.

Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor alle steun in het afgelopen jaar. Ik wil jullie ook vragen om hiermee door te gaan. In de naam van alle medewerkers, kinderen en familie wensen wij jullie een zeer gezegend, gelukkig, maar vooral gezond 2022 toe!!

Met zeer vriendelijke groet,

Oetsia, Moises, Janine en Robert Smits

Opbrengst boek Reinier Nummerdor voor Help Mij Leven

Elders in deze nieuwsbrief kunt u de prachtige column van Reinier Nummerdor lezen. Daarin beschrijft Reinier een ontmoeting die hij had met Robert Smits – en de bijzondere gevolgen daarvan.

Reinier was een aantal jaren predikant in Grou en in 2019 één van de groepsleden die naar Brazilië reisden om Robert en zijn team te ondersteunen bij hun werk in Rio en Pequeri. Zoals hij in zijn column beschrijft, heeft die reis grote indruk op Reinier gemaakt. Omdat hij Robert en REMER graag wilde helpen, besloot Reinier een aantal van zijn overdenkingen gebundeld uit te geven en de gehele opbrengst daarvan te doneren aan Help Mij Leven. Daar zijn wij als stichting heel erg blij mee!

Het boek van Reinier heet 'Een open weg'. De overdenkingen in het boek gaan over teksten uit de vier evangeliën en één uit het Thomasevangelie – van Advent tot na Pasen, Jezus volgend op zijn weg.



Wilt u het boek 'Een open weg' bestellen? Stuur dan een e-mail naar Matty Kloosterman (matty@helpmijleven.org) of naar Marijke van der Wenden (marijke@helpmijleven.org). Zij voorzien u graag van de benodigde informatie rond de betaling en verzending van het boek. 'Een open weg' kost EUR 19,50.

We wensen u veel leesplezier met het prachtige boek van Reinier!

Bestuur stichting Help Mij Leven

Even voorstellen: Judicéia

Uit welke mensen bestaat het team van Help Mij Leven eigenlijk? En wie werken er voor onze Braziliaanse partnerorganisatie REMER? In de rubriek 'Even voorstellen' laten we u en jou graag kennismaken met onze enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Dit keer stelt Judicéia zichzelf voor. Judicéia is bestuurslid van REMER.



Hallo, mijn naam is Judicéia en ik wil jullie mijn verhaal vertellen! Eén van mijn eerste herinneringen is dat ik door de straten van Rio dwaal, in de buurt van treinstation Central do Brasil, achter mijn moeder aan. Zelfs nu, op 34-jarige leeftijd, weet ik niet hoe het kwam dat wij op straat leefden en zelfs mijn moeder kon niet precies uitleggen wat er gebeurd was.

Wat ik wel kan zeggen over die periode: het was een moeilijke tijd. Een kind van 5 hoort niet op straat te leven. Ik kan niet zeggen hoelang ik op straat heb geleefd, ik weet dat ik een tijdje geen familie in de buurt had, ik weet dat ik moest bedelen bij de kassa's van Central do Brasil, dat honger en angst mijn metgezellen werden.

Ik was voor veel mensen onzichtbaar geworden. Ik weet niet eens of ik als persoon werd gezien. Het was in deze tijd dat REMER in mijn leven kwam, als een reddingboei. In het begin was REMER voor mij vooral de instantie was die mij voedsel gaf, mij verlostte van de honger. Vervolgens werd ik opgevangen in het woonhuis van REMER, vlak achter het station. Ik kon het straatleven helemaal achter me laten. Uiteindelijk kreeg ik de kans om naar Sítio Shalom te verhuizen, de woonboerderij van REMER in het dorpje Pequeri.

REMER heeft mijn leven gered, me een familie gegeven. Ik zeg altijd dat ik een betere jeugd heb gehad dan veel van de mensen die ik in mijn leven heb gekend. Er was eten, er was liefde, er was school. Ik werd behandeld voor de geestelijke wonden die ik had opgelopen op straat, ik kreeg bescherming, en de angst en honger gingen weg.

Er was maar één 'fout' in mijn opvoeding: de medewerkers van REMER deden me haast vergeten dat de wereld buiten REMER niet alleen uit liefde bestaat. Toen ik Sítio Shalom verliet, moest ik wennen aan de harde werkelijkheid. Ik ging aan het werk en alle dromen die ik had verloren ik een tijdlang uit het oog. Het volwassen leven heeft zijn verantwoordelijkheden en het is niet altijd mogelijk om tegelijkertijd te leven en te dromen.

De tijd verstreek en drie jaar geleden kreeg ik een nieuwe kans: ik won een beurs om psychologie te gaan studeren. Ik begon weer te dromen. Ik doe mijn uiterste best tijdens mijn studie, het is tenslotte de droom van mijn leven.

En over het leven gesproken, ruim een jaar geleden gaf het leven mij een geschenk: mijn zoon Thayron werd geboren op 13 januari 2021. Moeder zijn van een zoon: dat was een droom die ik mezelf nooit eerder had toegestaan. Met dat geschenk keerde wel de angst terug, waarvan ik dacht dat ik daar lang geleden overheen was gekomen. Met het voorbeeld van een moeder dat ik had, had ik nooit durven denken dat ik zelf een leven zou kunnen voortbrengen; nog steeds kan het me beangstigen dat er iemand helemaal van mij afhankelijk is. Maar als ik mijn zoon door het huis zie rennen, gezond en gelukkig opgroeiend, ben ik gelukkig.

Mijn zoon is enig kind. Ik heb broers en zussen. Mijn jongere broer zit nu gevangen in Bangu, de gevangenis van Rio de Janeiro. Twee van mijn zussen zijn vermist. Twee andere zussen zijn vermoord. Zonder enige twijfel was de grootste pijn die ik in mijn leven had de dood van mijn zus Fernanda. Ik was 10 jaar oud en ik zal die dag nooit vergeten. Toen ik hoorde van de moord op mijn andere zus, Paula, was ik al aan heel veel verlies gewend. Maar dat betekent niet dat het pijnloos was. Mijn zus liet 5 kinderen na, ik kende er maar 3 van.

Ik was altijd anders in mijn familie, ik mocht dromen en ik droomde groots. Vandaag de dag droom ik nog steeds: ik droom ervan mijn zoon te kunnen zien opgroeien, ik droom van afstuderen. Als ik denk aan de vele mogelijkheden die de studie psychologie mij biedt, dan besef ik dat ik nog genoeg keuzes te maken heb. Maar welk pad ik ook kies, ik ben dankbaar voor alle kennis die ik in de jaren bij REMER heb opgedaan. Die kennis hoop ik te gebruiken voor mijn toekomst.

Met hartelijke groet,

Judicéia

Column: vesper met gevolgen

Op zondag 9 december 2018 was er een vesperdienst in de Sint Piterkerk in Grou, waar ik destijds predikant was. Aanleiding was het dertigjarig bestaan van stichting Help mij Leven. Robert Smits was die middag in ons midden aanwezig. We zaten in een kring, ik had Psalm 91 gelezen. Een psalm over Godsvertrouwen: "Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen... Zijn engelen geeft Hij opdracht om over jou te waken, waar je ook gaat."



Ik had in de jaren daarvoor, onder andere bij de jaarlijkse stampotbuffetten, al wel eens iets gehoord over de gevaarlijke situaties waarin Robert en zijn team hun werk doen. “Hoe ervaren jij die psalmwoorden eigenlijk?”, vroeg ik hem. “Het is al dertig jaar goed gegaan”, zei Robert, “ook al was het wel spannend soms. Ik vertrouw erop dat het goed blijft gaan. En als het dan toch een keer niet goed gaat, dan komt het ook goed.” Het was niet alleen wát hij zei, maar ook de manier waarop, waardoor ik zeer werd geraakt.

Na afloop van deze vesper bleek dat de vrijwilligersgroep die in 2019 naar Rio zou gaan, had afgezegd. Marieke, de voorzitter van onze kerkenraad, kwam direct toen ze dat hoorde in actie: “Ik ga proberen een groep bij elkaar te krijgen. Ga je mee, Reinier?” “Jazeker”, zei ik. Ook Trees, mijn vrouw, stemde direct in. En zo waren we nog geen kwartier na die vesper al met zijn drieën. Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken, want het leek mij eerlijk gezegd nogal gevaarlijk, met name in Rio. En zo avontuurlijk ben ik niet. Maar er was iets gebeurd, die middag: in hoe Robert aanwezig was en in Mariekes betrokkenheid en enthousiasme herken ik, terugkijkend, iets van de werking van de Heilige Geest. Die bracht iets in beweging.

Uiteindelijk zouden we in juli van dat jaar met een groep van negen mensen op reis gaan. In de maanden daaraan voorafgaand kwamen twee deelnemers van ons groepje, Marieke en Muriël, op het lumineuze idee om een groot benefiet-diner voor 100 gasten te organiseren: voor EUR 100 per persoon kregen de deelnemers een uitgebreid viergangendiner voorgeschoteld. Dankzij allerlei contacten, sponsors en kunst- en vliegwerk bracht dat uiteindelijk een prachtig eindbedrag op, waarvan elke euro goed besteed kon worden.

Drie weken brachten we in Brazilië door, deels in Rio, waar we meewerkten in de favela's Faz Quem Quer en Antares. En deels op de Sítio Shalom in Pequeri. Drie weken in een totaal andere wereld. Hard werken, soms heftige verhalen en emoties, bijzondere ontmoetingen, dramatisch verloren voetbalpartijen, schrikbarend grote pannen pannenkoekbeslag klaarmaken (zonder mixer of garde in de buurt!), maar zeker ook veel plezier.

We hebben een klein steentje kunnen bijdragen aan het werk van REMER. Omgekeerd heeft onze reis heel veel betekend voor onze groep. Het werd voor ons allemaal een onvergetelijke ervaring.

Reinier Nummerdor



Like onze pagina!
www.facebook.com/helpmijleven

Contact

Informatie en adresgegevens

Bestuur 'Help mij leven'

Mw. M. Kloosterman (voorzitter)
 Mw. M. van der Wenden (secretaris)
 Dhr. R. Overkamp (penningmeester)
 Dhr. P.G. van Baalen
 Dhr. A. Gunnink
 Mw. C. Th. Smits

Secretariaat

Gamba 2
 3068 HK Rotterdam
 Telefoon: 010-4209181
 mail@helpmijleven.org
 www.helpmijleven.org
 www.facebook.com/helpmijleven



Giften t.n.v. stichting 'Help mij leven'

IBAN NL 23 RABO 0 1076 14 642

Coördinatie vrijwilligers

Mw. J. Groenendijk Do Nascimento
 vrijwilligers@helpmijleven.org

Postadres REMER

Sítio Shalom
 Estrada Pequeri-Bicas km2
 cep. 36.610-000 Pequeri (MG)
 Brazilië

© Copyright 2022

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, Internet of welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van stichting 'Help mij leven'.

Gemakkelijk geld overmaken

Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om periodiek een vast bedrag naar de stichting over te maken. Het voordeel daarvan is dat u er geen omkijken meer naar heeft.

Wilt u het werk van REMER en Sparta structureel ondersteunen, vul dan de machtiging onderaan deze pagina in en stuur deze per post of e-mail naar het secretariaat van de stichting. U kunt uw betaling uiteraard altijd stopzetten wanneer u dat wenst: een bericht aan het secretariaat is voldoende. Als vaste donateur van stichting 'Help mij leven' ontvangt u (indien u daar prijs op stelt) drie keer per jaar onze nieuwsbrief.

Afschrijvingen

Maandincasso: rond de 30^e van de maand

Kwartaalincasso: 30 maart, 30 juni, 30 september en 30 december

Halfjaarincasso: 30 juni en 30 december

Sturen aan: stichting 'Help mij leven' - Gamba 2, 3068 HK Rotterdam

Ik ondersteun het werk in Brazilië met een financiële bijdrage, daarom stuur ik de onderstaande machtiging op. Ik ontvang drie keer per jaar de nieuwsbrief van stichting 'Help mij leven'.

Ondergetekende,

Naam en voorletters _____

Adres _____

Postcode & woonplaats _____

Email-adres _____

IBAN Rekeningnummer NL _____

verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan **stichting 'Help mij leven'** om € _____ (euro) *eenmalig / per maand / per kwartaal / per jaar** van bovenvermelde rekening af te schrijven.

De nieuwsbrief ontvang ik graag per *post/digitaal**

Datum: _____ Handtekening: _____

*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- *stichting 'Help mij Leven'* om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het werk onder de straatkinderen in Brazilië;
- *uw bank* om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting 'Help mij Leven'.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant ID stichting Help mij Leven: **NL29ZZZ411734790000**

Kenmerk machtiging: **HML - <donateursnummer >**

DRUKWERK



www.helpmijleven.org



Onjuist geadresseerd?

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en de omslag van deze nieuwsbrief retourneren naar het onderstaande adres?

- Verhuisd, adres onbekend
- Verhuisd, nieuwe/juiste adresgegevens:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode & woonplaats: _____

Bedankt!

Stichting 'Help mij leven' - Gamba 2, 3068 HK Rotterdam